

Zingen is fijn!

Ontdek je stem en kom zingen bij ons gezellige koor! Eben-Haëzer is een gemengd koor met ongeveer 30 leden.

Het koor zingt psalmen en andere christelijke liederen. Soms zingen we indrukwekkende oratoria. Ons doel is te zingen tot Gods eer en van Hem te getuigen met onze muziek.

Misschien heb je je stem nog nooit gebruikt om te zingen in een koor, of denk je dat oratoria te moeilijk voor je zijn. Dan kunnen wij je geruststellen. Met elkaar zijn we tot veel in staat. Samen oefenen we de muziek, tot we het allemaal kennen. Zelfs mensen die geen noten kunnen lezen, kunnen met ons meezingen. Iedereen, met en zonder ervaring, is bij ons van harte welkom. Zingen is gezond, geeft energie en maakt blij.

Ons koor staat bekend om de gezelligheid. We hebben een fijne onderlinge band. Dat merken we tijdens de repetities, maar het wordt ook sterk gevoeld als leden bijzondere dingen meemaken in hun persoonlijk leven. Juist dan voelen we ons verbonden door het geloof. Dát is de basis waarop de vereniging staat.

Waarom dit koor?

We kunnen allerlei redenen noemen waarom je juist bij ons koor moet komen zingen. We gaan die redenen niet allemaal opsommen. We laten onze leden aan het woord. Zij zijn immers onze ervaringsdeskundigen, zij weten waarom ze lid zijn.

Waarom ik lid ben? Toen ik één keer geweest was, wilde ik niets anders.

Zingen

Aanwezig zijn

Noten lezen

Gezelligheid

Ik vind het fijn om mooie stukken te zingen.

Ik was nog jong toen ik lid werd en het viel mij op dat leeftijd geen rol speelt. Jong en wat ouder gaan bijzonder leuk met elkaar om.

♪ Ik ben beter gaan zingen. ♪

Ik vind het heerlijk om één avond in de week te kletsen met vriendinnen... en tussendoor te zingen!

De woorden die we zingen, blijven vaak in mijn hoofd zitten en telkens als ik ze overdenk, is dat een moment van persoonlijke bezinning.

Het leuke is de eensgezindheid, jong of oud maakt niets uit.

{ gezelligheid }

Het is heerlijk om halverwege de week een avond te mogen zingen met een groep fijne mensen. Pure ontspanning, daar knap ik van op!

Heb je nog meer nodig om overtuigd te zijn? Je bent van harte welkom om één of enkele avonden de sfeer te komen proeven!